

Kerst werkboek voor kinderen





Beste lezer,

Persoonlijk heb ik wel wat met het kerstverhaal zoals dat bekend is uit de evangeliën van Matteüs en Lucas. Waarschijnlijk is het niet helemaal historisch, maar er kan in ieder geval wel een diepe symboliek in worden herkend. En daarom is het belangrijk dat kinderen het verhaal over de geboorte van Jezus horen.

Samen met Tanja Rozema heb ik een online-programma voor de kerstperiode ontwikkeld waarvan alle teksten vorig jaar in boekvorm zijn gepubliceerd onder de titel: [Spirituele Kerst, handreiking voor bezinning en bezieling rondom Kertmis en Oud en Nieuw](#). Dit jaar verscheen de Engelse uitgave onder de titel [Spiritual Christmas - guiding hand for inner reflection and inspiration in the Christmas season](#).

Dit jaar kan iedereen alle teksten van Spirituele Kerst gratis lezen en beluisteren via de website www.spirituelekerst.nl. Als u de dagelijkse mails met links naar de teksten gratis wilt ontvangen, kunt u inschrijven op de genoemde website. De Engelse versie is te nenaderen via de website www.spiritualtexts.academy

Spirituele Kerst is bestemd voor volwassenen, maar dit werkboek heb ik primair ontwikkeld voor kinderen op de basisschool. Ik hoop dat u en de kinderen met wie u werkt er iets aan hebben. Verder wens ik u een inspirerende kerstperiode.

André de Boer (alias goochelaar Agricola)

www.jeugdshow.com , 06 - 39 48 93 37

Spirituele Kerst 2016 - 2017

- 22-12 ochtend: [Jezelf voorbereiden](#)
- 22-12 avond: [De geboorte van Maria](#)
- 23-12 ochtend: [De innerlijke mens in je herkennen](#)
- 23-12 avond: [De geboorte van Johannes](#)
- 24-12 ochtend: [Je weg bereiden](#)
- 24-12 avond: [De geboorte van Jezus](#)
- 25-12 ochtend: [Het goddelijke in je geboorte geven](#)
- 25-12 avond: [De wijding van Jezus](#)
- 26-12 ochtend: [In dit teken zul je overwinnen](#)
- 26-12 avond: [De wijzen uit het oosten en de vlucht naar Egypte](#)
- 27-12 ochtend: [Je magische geschenken](#)
- 27-12 avond: [De kindermoord door koning Herodes](#)
- 28-12 ochtend: [Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf](#)
- 28-12 avond: [Onderwijs in de mysterieschool in Zoan 1](#)
- 29-12 ochtend: [Je opdracht in het leven](#)
- 29-12 avond: [Onderwijs in de mysterieschool in Zoan 2](#)
- 30-12 ochtend: [Je terugblik op het verleden](#)
- 30-12 avond: [Onderwijs in de mysterieschool in Zoan 3](#)
- 31-12 ochtend: [Afscheid nemen van je leermeesters](#)
- 31-12 avond: [Toespraak in India over God en het goddelijke](#)

- 01-01 ochtend: [Je talenten ontplooiën](#)
- 01-01 avond: [De gelijkenis van het rotsige veld](#)
- 02-01 ochtend: [De verborgen schatten in je hart](#)
- 02-01 avond: [Het belang van rust, stilte en bezinning](#)
- 03-01 ochtend: [Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling](#)
- 03-01 avond: [De beperkingen van het verstandelijke denken](#)
- 04-01 ochtend: [Het geestbewustzijn in je wekken](#)
- 04-01 avond: [De grondstellingen van de zeven wijzen](#)
- 05-01 ochtend: [Zeven grondstellingen voor je leven](#)
- 05-01 avond: [Johannes en Jezus bij de Jordaan](#)
- 06-01 ochtend: [Neerdaling van de heilige adem](#)
- 06-01 avond: [Wedergeboorte uit water en de heilige adem](#)

De tijd tussen Kerstmis (25 december) en Driekoningen (6 januari) is bij uitstek geschikt spirituele bezinning en beleving. Niet voor niets wordt er al eeuwenlang gesproken en geschreven over de 13 heilige nachten vanaf de kerstnacht. Het geestelijke licht werkt in deze periode van jaar het krachtigst in op de mensheid op het noordelijk halfrond.

Wil je in de kerstvakantie een handreiking ontvangen om je gedachten, gevoelens en handelingen te richten op je spirituele ontwikkeling? Schrijf je dan in om in de kerstperiode 16 dagelijkse e-mails met inspirerende teksten te ontvangen: beschouwingen voor de ochtend en verhalen voor de avond.



Kerstmis (het kerstverhaal van Dick Bruna)

[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)

Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden,
dat er herders in het veld waren die de wacht hielden
over hun schapen.

Zij stonden net wat met elkaar te praten toen zij plotseling
een licht zagen.

Dat licht was zo mooi en zo helder, dat het leek
alsof het dag werd.

Maar dat werd het niet.

Dat licht kwam van een engel.

Een engel die een boodschap kwam brengen van God.

Wees maar niet bang zei de engel, want de herders
waren wel een beetje geschrokken.

Ik kom jullie iets heel fijns vertellen. Luister maar.

In Bethlehem is een kindje geboren, dat Jezus heet,
en dat alle mensen gelukkig maken zal.

Ga maar kijken, het is in doeken gewonden en het ligt in een
kribbe.

Toen de engel dat gezegd had, kwam er nog een engel,
en daarna nog een en nog een, net zolang tot de lucht vol was
met engelen.

En allemaal samen zongen zij een lied.

Dat lied klonk zo prachtig, dat de herders en de schapen
in het veld heel stil stonden te luisteren.

Ere zij God, zongen zij, ere zij God in den hoge en vrede op
aarde.



Toen het lied uit was, verdwenen de engelen weer.
O, wat was dat mooi, zeiden de herders tegen elkaar.
Laten we gauw naar Bethlehem gaan, dan kunnen we zien
wat de engel ons verteld heeft.
En zij gingen op weg.

Nadat ze een tijdje gelopen hadden, kwamen ze bij een stal.
Het was een witte stal met groene houten deuren
en een raam, dat niet dicht kon omdat er geen luik was
Het was een stal, waarin de dieren mochten slapen
als het buiten te koud was.

Zou het hier zijn? Vroegen de herders aan elkaar.
Zou Jezus in een stal geboren zijn?
De engel had gezegd, dat ze hem zouden vinden,
gewonden in doeken en liggend in een kribbe.
En een kribbe is een bak, waar de dieren uit eten.
Laten we maar naar binnen gaan, zeiden de herders.

En ze vonden een kindje, dat in doeken gewonden was
en dat in een kribbe lag, net zoals de engel gezegd had.
Naast de kribbe stonden Maria en Jozef.
Zachtjes kwamen de herders dichterbij.
O, wat waren zij blij dat zij Jezus gevonden hadden.
En aan Maria en Jozef vertelden ze van de boodschap,
die de engel hun gebracht had.

Weet je wie ook naar de stal in Bethlehem gingen?
Drie wijze koningen.
Een met een witte baard, een met een zwarte baard
en een zonder baard, maar met een vriendelijk zwart gezicht.
Ze hadden prachtige jassen aan, rood, geel en groen,
en gouden kronen op hun hoofd.
En ze reden op kamelen.

Toen ze bij de stal gekomen waren, klommen ze
van hun kamelen af en haalden alle drie iets moois
te voorschijn.
De koning met de witte baard een prachtige vaas met wierook.
De koning met de zwarte baard een kistje vol met goud.
En de koning met het zwarte gezicht een vaas met mirre.





Toen de koningen in de stal kwamen, haalde Maria het kindje uit de kribbe, zodat zij het heel goed konden zien. En zij gaven hem de vazen met wierook en mirre en ook het goud, want dat hadden ze voor hém meegebracht. Wat waren de koningen blij dat ze Jezus gevonden hadden, die gekomen was om alle mensen gelukkig te maken. En toen Maria vroeg, hoe ze wisten, dat Jezus in deze stal geboren was, vertelde de koning met de zwarte baard een heel mooi verhaal. Luister maar.

Op een avond hadden de koningen, die in een ver land woonden, een ster gezien, die zo mooi was, dat ze tegen elkaar gezegd hadden: er moet wel een heel bijzonder kind geboren zijn, dat er zo'n prachtige ster aan de hemel staat. Laten we hem gaan zoeken en hem iets moois brengen. En ze waren op hun kamelen geklommen, en de ster had hun de weg gewezen.

Toen het verhaal uit was, zei de koning met de witte baard: Laten we nu gaan, we moeten nog een lange reis maken. Zachtjes gingen ze weg en Maria en Jozef bleven zwaaien totdat zij hen niet meer konden zien.

Ook de herders gingen weg. En zij vertelden aan alle mensen die zij tegenkwamen, dat Jezus geboren was. En al die mensen vertelden het weer aan andere mensen, net zolang totdat iedereen het wist. Alle mensen waren blij en spraken met elkaar af, dat elke verjaardag van Jezus een feestdag zou zijn. En dat is Kerstmis.



[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)



Kerstverhaal mozaiek met kerstverhaal uit het evangelie van de heilige twaalfen

[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)

[KLIK VOOR DIASHOW](#)

De afbeelding van het babyhoofdje hiernaast is samengesteld uit 24 scènes uit het kerstverhaal. Hierna volgen grotere afbeeldingen van de 24 scènes in chronologische volgorde volgens het verhaal over de geboorte van Jezus uit [Het evangelie van de heilige twaalfen](#).

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth genaamd, naar een maagd die uitgehuwelijkt was aan een man genaamd Jozef, een afstammeling van het geslacht van David.

1.

De naam van de maagd was Maria. Jozef was een verstandig en rechtvaardig mens en was bedreven in alle soorten hout- en steenbewerking.

2.

Maria was een zachte en schrandere vrouw; zij maakte voorhangen voor de tempel. Zij waren zuiver voor God en van hen beiden was Jezus-Maria, die de Christus wordt genoemd.

3.

De engel kwam tot haar en sprak: 'Heil u, Maria, hogelijk begenadigde, want het moederschap van God is met u; gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw schoot.'

Toen zij hem zag werd zij geroerd door wat hij zei en dacht na over wat deze groet zou kunnen betekenen. De engel zei haar: 'Vrees niet Maria, want u bent door God uitverkoren en zie, u zult in uw schoot ontvangen en een kind ter wereld brengen, en het zal groot zijn en een zoon van de allerhoogste genoemd worden.

God zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal voor eeuwig over het huis van Jakob regeren, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn.'

Toen zei Maria tegen de engel: 'Hoe kan dit zijn, aangezien ik geen man beken?' De engel antwoordde: 'De heilige geest zal over Jozef, uw echtgenoot, komen en de kracht van de allerhoogste zal u, Maria, overschaduwen; daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden de Christus genoemd worden, het kind van God. Zijn naam op aarde zal zijn Jezus-Maria, want hij zal de mensen van hun zonden bevrijden, hen die berouw hebben en zijn wet gehoorzamen.

Daarom zult u geen vlees eten of sterke drank drinken, want het kind zal van zijn moeders schoot af aan God gewijd zijn en vlees noch sterke drank zal het nemen, noch zal ooit een scheermes zijn hoofd aanraken.

Zie, uw nicht Elizabeth is op hoge leeftijd in verwachting geraakt van een zoon. Zij is nu in de zesde maand, zij die de onvruchtbare werd genoemd. Want voor God is niets

onmogelijk.' En Maria zei: 'Zie, de dienstmaagd van de heer. Moge het met mij gaan naar uw woord.' En de engel verliet haar.

Op dezelfde dag verscheen in een droom de engel Gabriël aan Jozef en zei tegen hem: 'Heil u, Jozef, u bent hogelijk bevoorrecht, want het vaderschap Gods is met u. Gezegend bent u onder de mannen en gezegend is de vrucht van uw lendenen.' Toen Jozef over deze woorden nadacht werd hij geroerd en de engel zei tegen hem: 'Vrees niet Jozef, zoon van het huis van David, want u bent door God uitverkoren en zie, u zult een kind verwekken dat u Jezus-Maria noemen zult, die zijn volk zal redden uit hun zonden.'

4.

Dit alles gebeurde opdat vervuld zou worden wat in de profeten geschreven stond: 'Ziet, een jonkvrouw zal zwanger worden en zal een zoon baren en zij zal hem Immanuël noemen, wat betekent: God in ons.' Toen Jozef ontwaakte uit zijn slaap deed hij wat de engel hem opgedragen had en ging in tot Maria, zijn bruid die met hem getrouwd was, en zij ontving de heer in haar schoot.

5.

En in die dagen stond Maria op en ging haastig naar het heuvelland, naar een stad in Judea, en ging binnen in het huis van Zacharias om Elizabeth te begroeten. En het geschiedde toen Elizabeth de begroeting van Maria hoorde dat het kind bewoog in haar schoot, en Elizabeth werd vervuld met de kracht van de geest en sprak met luide stem: 'Gezegend bent u onder de vrouwen en gezegend zij de vrucht van uw schoot.'



6.

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth, waarna zij naar haar huis terugkeerde.

Wat maakt dat de moeder van mijn heer tot mij komt? Want zie, zodra het geluid van uw begroeting in mijn oren klonk bewoog het kind heftig van vreugde. Gezegend is zij die geloofd heeft, want alles wat haar gezegd is door de heer, zal plaatsvinden.'

De geboorte van Jezus-Maria, de Christus, geschiedde als volgt: het gebeurde in die dagen dat keizer Augustus een bevel uitvaardigde dat de hele wereld belasting moest betalen. Het hele volk van Syrië maakte zich op om in zijn eigen stad ingeschreven te worden. En het was midden in de winter.

7.

Ook Jozef ging met Maria van de stad Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea, de stad van David, (omdat zij afstammelingen waren van het geslacht van David), om zich met Maria, zijn wettige echtgenote die zwanger was, te laten inschrijven.

8.

Zo was het toen zij daar waren dat de tijd kwam dat zij baren zou.

9.

Zij baarde haar eerstgeborene in een grot, wikkelde hem in doeken en legde hem, omdat er voor hen in de herberg geen plaats was, in een voerbak die in de grot stond.

En zie, de grot werd vervuld van veel lichten die straalden als de zon in volle pracht, twaalf aan elke kant.

10.

En in diezelfde grot bevonden zich een os, een paard, een ezel en een schaap. Onder de kribbe lag een poes met haar jongen en boven hun hoofden waren duiven.

11.

En ieder dier had een gezel van zijn soort; het mannetje was met het vrouwtje.

12.

Zo geschiedde het dus dat hij geboren werd te midden van de dieren die hij, door de mensen van hun onwetendheid en zelfzucht te verlossen, zou trachten te bevrijden uit hun lijden door het openbaar worden van de zonen en dochters van God.

13.

Er waren in hetzelfde gebied herders die in het veld vertoefden om 's nachts over hun kudde te waken.

Toen zij naderden, zie, een engel Gods daalde tot hen af en de heerlijkheid van de allerhoogste omringde hen en zij waren bevreesd.

14.



De engel sprak: 'Vreest niet, ik breng u een blijde tijding, bestemd voor de gehele wereld, want in de stad van David is heden een heiland geboren, die is Christus, de heer. En dit zal u tot een teken zijn: u zult het kind in doeken gewikkeld aantreffen en liggend in een voerbak.'

15.

En plotseling waren de engelen omgeven door een menigte hemelse wezens die God loofden: 'Ere zij God in den hoge en vrede op aarde voor allen die van goede wil zijn.'

En het geschiedde toen de engelen weer in de hemel opgenomen waren dat de herders tot elkaar zeiden: 'Laat ons nu naar Bethlehem gaan om te zien of er gebeurd is wat onze God ons bekendgemaakt heeft.'

16.

En zij kwamen daar haastig en troffen Maria en Jozef aan in de grot en zagen het kind in de voerbak. En toen zij dat gezien hadden vertelden zij de woorden rond die hun over dit kind gezegd waren.

En allen die dit hoorden verwonderden zich over hetgeen de herders hun gezegd hadden.

Maria echter sprak er niet over en bewaarde dit alles in haar hart. De herders keerden terug terwijl zij God loofden en prezen voor alles wat zij gehoord en gezien hadden. Toen het kind op de achtste dag besneden was werd het, zoals de engel gezegd had voordat het was verwekt, Jezus-Maria genoemd.

En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes voorbij waren, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan God op te dragen. (Zoals geschreven is in de wet van Mozes, zullen alle eerstgeborenen van het mannelijk geslacht heilig heten voor de heer.) En toen zij alles volgens de eisen van de wet verricht hadden keerden zij terug naar Galilea, naar hun eigen stad Nazareth.

Toen Jezus te Bethlehem in Judea geboren was, ten tijde dat Herodes koning was, kwamen enkele magiërs uit het oosten naar Jeruzalem die zich gezuiverd hadden, geen vlees aten of sterke drank dronken, opdat zij de Christus mochten vinden die zij zochten.

17.

Zij zeiden: 'Waar is de koning van de joden geboren? Want wij in het oosten hebben zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden.' Toen koning Herodes dit hoorde werd hij ongerust en geheel Jeruzalem met hem. En toen hij alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had geroepen vroeg hij hun waar de Christus geboren zou worden.

Zij zeiden tot hem: 'In Bethlehem in Judea, want aldus is door de profeet geschreven: En Bethlehem, in het land van Judea, is niet de geringste onder de vorsten van Juda want er zal een heerser uit voortkomen die mijn volk Israël leiden zal.'

Toen riep Herodes de magiërs in het geheim bij zich en vroeg hun wanneer de ster precies verschenen was. En hij zond hen naar Bethlehem en zei: 'Ga en zoek ijverig naar het kind en wanneer u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ik ook kan komen om het te aanbidden.'



Na de koning aangehoord te hebben vertrokken zij en zie, de ster die de magiërs van het oosten gezien hadden, tezamen met de engel van de ster, ging hen voor tot zij stilstonden boven de plaats waar het jonge kind was. En de ster straalde met zes stralen.

18.

Toen zij hun weg vervolgden met hun kamelen en ezels die beladen waren met geschenken en zij ijverig de hemel afspeurden om door de ster het kind te vinden, vergaten zij even hun vermoeide dieren. Deze hadden hun last in de hitte van de dag gedragen en waren dorstig en uitgeput, waarop de ster verborgen werd voor hun ogen. Tevergeefs staarden zij naar de hemel en keken elkaar bezorgd aan. Toen herinnerden zij zich hun kamelen en ezels, en haastten zich hun last af te nemen, zodat zij konden rusten.

19.

Nu was er bij Bethlehem een bron langs de weg. En toen zij afdaalden om water voor hun dieren te putten, verscheen de verloren ster weer, die zich in het stille water weerspiegelde. En toen zij deze zagen verheugden zij zich met grote blijdschap. Zij prezen God die, toen zij barmhartig voor hun dorstige dieren waren geweest, ook hun barmhartigheid had betoond.

20.

Toen zij het huis binnengegaan waren zagen zij het jonge kind met zijn moeder Maria, en zij knielden neer en aanbaden het.

En toen zij hun schatten tevoorschijn hadden gehaald gaven zij het geschenken: goud, wierook en mirre.

21.

En nadat God hen in een droom had gewaarschuwd niet naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land. En zij ontstaken een vuur, zoals hun gewoonte was, en aanbaden God in de vlam.

22.

En toen zij vertrokken waren verscheen een engel Gods aan Jozef in een droom, die zei: 'Sta op, neem het jonge kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. Blijf daar totdat ik u waarschuw, want Herodes zal het kind trachten te doden.'

23.

Hij stond 's nachts op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Egypte en zij bleven daar ongeveer zeven jaar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat God via de profeet gesproken had: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

24.

[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)

[KLIK VOOR DIASHOW](#)





Kerst werkboek voor kinderen en informatie over het [gratis online-programma Spirituele Kerst](#)



[KLIK OM DE GROTE KERSTSTAL TE BESTELLEN](#)



[KLIK OM DE DRIE KONINGEN TE BESTELLEN](#)



[KLIK OM DE GROTE KERSTSTAL
TE BESTELLEN](#)

puzzel grote kerststal

samengesteld door [Goochelaar Agricola](#), jeugdshows met goochelen en buikspreek voor basisscholen en theaters, www.jeugdshow.com , 06 - 39 48 93 37





[KLIK OM DE DRIE KONINGEN
TE BESTELLEN](#)

puzzel drie koningen

samengesteld door [Goochelaar Agricola](http://www.goochelaaragricola.nl), jeugdshows met goochelen en buikspreek voor basisscholen en theaters, www.jeugdshow.com , 06 - 39 48 93 37



Het verhaal over de geboorte van Jezus uit het Aquarius Evangelie

De nummering is gebaseerd op de [video](#) en [diashow](#)

1.

Toen Maria de volwassen leeftijd bereikte, werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, zoon van Jacob, een timmerman van Nazareth. En Jozef was een oprecht mens en een toegewijd lid van de [Essenen](#).

2.

De engel Gabriël kwam tot Maria in haar woning in Nazareth, en zei: 'Heil voor jou Maria, heil. Eenmaal gezegend in de naam van God, tweemaal gezegend in de naam van de heilige adem, driemaal gezegend in de naam van de Christus; want jij bent waardig bevonden en zult een zoon baren die Immanuël genoemd zal worden. Zijn naam is Jezus, want hij zal zijn volk van hun zonden verlossen'.

Toen Jozef zijn dagtaak verricht had en thuis kwam, vertelde Maria hem alles wat Gabriël tot haar gezegd had, en zij verheugden zich, want zij geloofden dat hij, de man Gods, woorden van waarheid gesproken had.

3.

De tijd voor de geboorte van Jezus was bijna aangebroken en Maria verlangde haar familielid Elizabeth te ontmoeten, en zij en Jozef gingen naar de heuvels van Judea. En toen ze bij Bethlehem kwamen, werd het donker en moesten zij overnachten.

Maar Bethlehem was overvol met mensen die op weg waren naar Jeruzalem. De herbergen en woningen waren vol gasten, en Jozef en zijn vrouw konden geen andere rustplaats vinden dan een grot waarin dieren gehouden werden. En hier sliepen ze.

4.

Tegen middernacht klonk de kreet: er is een kind geboren in de grot daar tussen de dieren. En ziet, de beloofde mensenzoon was geboren. En vreemdelingen namen de kleine en wikkelden hem in schone kleertjes die Maria had gemaakt en legden hem in een trog waaruit de lastdieren aten. Drie mannen in hagelwitte kleren kwamen binnen en stonden voor het kind, en zeiden: 'Alle kracht, alle wijsheid en alle liefde zijn in u, Immanuël'.

5.

Nu graasden er op de heuvels van Bethlehem grote kudden schapen, en herders bewaakten hen. De herders waren vroom, ze waren mensen van gebed en ze verwachtten de sterke bevrijder die komen zou. En toen het kind van de belofte was geboren, verscheen voor hen een man in sneeuwwit gewaad en zij deinsden van vrees terug.

6.

De man kwam naar voren en zei: Wees niet bang. Zie, ik breng jullie een blijde boodschap: te middernacht is in een grot in Bethlehem de profeet en koning, die jullie al zo lang verwachten, geboren'. En toen waren de herders verheugd, zij voelden dat alle heuvels vol lichtboodschappers waren, die zeiden: 'Glorie aan God in de Hoge! Vrede, vrede op aarde, welbehagen in mensen'.

En toen gingen de herders in grote haast naar Bethlehem, naar de grot, zodat ze hem die de mensen Immanuël noemen, zouden zien en vereren.

7.

Toen het morgen werd, maakte een herderin die vlakbij woonde voor Jozef en Maria en het kind een kamer gereed, en hier bleven zij vele dagen.

8.

Aan andere zijde van de rivier Eufraat woonden de magiërs, en zij waren wijzen en konden de taal van de sterren lezen en zij zagen dat een grote geest geboren was. Ze zagen zijn ster boven Jeruzalem. En onder de magische priesters waren er drie die de meester van de komende eeuw verlangden te zien.

En zij namen kostbare geschenken met zich mee en vertrokken met spoed naar het westen op zoek naar hem, de jong geboren koning, opdat zij hem konden vereren. En de een nam goud mee, het symbool van adel; een ander mirre, het symbool van heerschappij en macht; de derde nam wierook, symbool van het verstand van de wijze.

9.

Toen de magiërs Jeruzalem bereikten, waren de mensen vol verbazing en vroegen zich af wie zij zouden zijn en waarom zij kwamen. En toen zij vroegen: 'Waar is het kind dat als koning is geboren?' was het of de troon van Herodes wankelde. En Herodes zond een koerier om de magiërs naar zijn hof te brengen.

10.

En toen zij aankwamen vroegen zij opnieuw: 'Waar is de jong geboren koning?' En toen zeiden zij: 'We hebben aan gene zijde van de Eufraat zijn ster gezien en zijn gekomen om hem te vereren'.

En Herodes verbleekte van angst; hij dacht: misschien beramen de priesters een plan om het koningschap van de joden weer te herstellen, en dus zei hij in zichzelf: ik wil meer weten over dit kind, dat als koning zou geboren zijn. En daarom stelde hij aan de magiërs voor nog een tijdje in de stad te blijven, dan zou hij hun alles over die koning vertellen.

11.

Hij riep de joodse wetgeleerden in vergadering bijeen en vroeg: 'Wat hebben de joodse profeten gezegd over zo iemand?' De joodse wetgeleerden antwoordden hem en zeiden: 'Lang geleden hebben de profeten voorspeld dat iemand komen zou om de stammen van Israël te leiden, en dat deze Messias in Bethlehem zou geboren worden.'

De profeet Micha schreef: "O, Bethlehem in Judea, gij zijt klein in de bergen van Judea, doch uit u zal die voortkomen die mijn volk Israël zal leiden" ja, dit zei een profeet die in lang vervlogen tijden leefde'.

Toen riep Herodes de magiërs weer opnieuw bij zich en vertelde hun wat de joodse wetgeleerden gezegd hadden, en toen zond hij hen op weg naar Bethlehem. Hij zei: 'Ga en zoek, en wanneer u het kind, de geboren koning, zult vinden, keer dan terug en vertel mij alles, zodat ook ik kan gaan om hem te eren'.

12.

De magiërs gingen en vonden het kind met Maria in het huis van de herder. Zij bewezen hem eer, schonken hem hun kostbare geschenken: goud, wierook en mirre. Deze magische priesters konden de harten van de mensen lezen; ze lazen de goddeloosheid van Herodes' hart, en wisten dat hij besloten had de jong geboren koning te doden.

En dus vertelden zij het geheim aan de ouders van het kind en smeekten hen om te vluchten, ver buiten het bereik van alle gevaar. En toen gingen de priesters weer huiswaarts. Zij gingen niet door Jeruzalem.

13.

En Jozef nam het kindje Jezus en zijn moeder en vluchtte 's nachts naar Egypte en zij bleven bij Elihu en Salomé in het oude Zoan.

14.

Toen nu de magiërs niet terugkeerden om hem over het tot koning geboren kind te vertellen, was koning Herodes woedend. En toen vertelden de hovelingen hem over een ander kind in Bethlehem, dat geboren was om voor te gaan, en het volk gereed te maken om de Koning te ontvangen. Dit alles ergerde de koning meer en meer.

15.

Hij riep zijn lijfwachten en droeg hen op naar Bethlehem te gaan en het kind Johannes en het kind Jezus, de jong geboren toekomstige koning, te doden. Hij zei: 'Laat er geen vergissing gemaakt worden, zodat jullie er zeker van zijn dat zij die op mijn

toon willen komen gedood worden: dood alle mannelijke kinderen in de stad die onder de twee jaar zijn'.

De lijfwachten gingen en deden zoals Herodes geboden had.

16.

Elizabeth wist niet dat Herodes van plan was haar zoon te doden, en zij en Johannes verbleven in Bethlehem. Maar toen ze het vernam, nam zij de kleine Johannes en vluchtte snel naar de heuvels. De moordende lijfwachten waren in de buurt; ze moest zich haasten, maar ze kende de geheime grotten in de heuvelen en ze verborg zich met Johannes in één van hen, tot de lijfwachten verdwenen waren.

Hun wrede taak was gedaan; de lijfwachten keerden terug en vertelden de geschiedenis aan de koning. Ze zeiden: 'We weten dat we het koningskind gedood hebben, maar Johannes, de wegbereider, konden we niet vinden'. De koning was woedend op de lijfwacht omdat zij het kind Johannes niet gedood hadden, en ze werden in de boeien geklonken.

17.

Jozef, Maria en hun zoon waren in Egypte in Zoan, en Johannes was met zijn moeder in de heuvels van Judea. Elihu en Salome zonden met spoed boodschappers om Elizabeth en Johannes te zoeken. Zij vonden hen en brachten ze naar Zoan. Maria en Elizabeth waren een en al verbazing over hun bevrijding.

Elihu zei: 'Dat is niet zo vreemd, er bestaan geen toevalligheden; de wet regeert alle gebeurtenissen. Van oudsher af was het de bedoeling dat jullie bij ons zouden zijn en in deze heilige school zouden worden onderwezen'.

Elihu en Salome namen Maria en Elizabeth mee naar de heilige grot dichtbij, waar zij gewend waren te onderwijzen. Elihu zei tot Maria en Elizabeth: 'Jullie mogen jezelf als driemaal gezegend beschouwen want jullie zijn uitverkoren moeders van lang beloofde zonen. Jullie zijn voorbestemd om in vaste rotsgrond een stevige eerste steen te leggen, waarop de tempel van de Volmaakte Mens zal rusten.

[KLIK VOOR DIASHOW](#)

[KLIK VOOR VIDEO](#)

[KLIK VOOR HET AQUARIUS EVANGELIE](#)



Woorzoeker kerstverhaal

h	h	e	x	u	x	h	v	e	y	s	t	e	r	o
a	k	r	i	b	b	e	p	k	k	a	m	e	e	l
m	v	f	u	a	u	g	u	s	t	u	s	b	z	x
b	e	t	h	l	e	h	e	m	b	i	c	f	e	w
b	z	d	e	t	l	e	i	m	y	x	h	h	l	o
c	m	k	r	s	i	r	m	a	r	i	a	a	v	l
n	b	w	o	j	z	d	m	i	b	g	p	z	e	f
h	a	j	d	o	a	e	v	q	p	o	e	b	j	p
g	e	e	e	z	b	r	p	o	k	s	n	v	o	f
a	x	z	s	e	e	s	z	t	j	k	r	e	h	g
b	q	u	x	f	t	t	m	c	k	p	v	k	a	e
r	x	s	v	j	h	a	n	w	i	j	z	e	n	u
i	z	b	o	x	w	l	j	f	s	x	f	i	n	l
e	k	v	y	d	c	w	i	t	h	h	h	d	e	v
l	c	n	i	h	z	a	c	h	a	r	i	a	s	a

augustus, bethlehem, elizabeth, ezel, herders, gabriel, herodes
jesus, johannes, jozef, kameel, kribbe, maria, os, schapen, stal
ster, wijzen, zacharias









Kruiswoordpuzzel kerstverhaal

Horizontaal (van links naar rechts)

1. stad van David
2. vader van Johannes
3. kind in de kribbe
4. rijdier vna de wijzen

Verticaal (van boven naar beneden)

1. timmerman in Nazareth
2. moeder van Jezus
3. boodschapper van God
4. moeder van Johannes
5. koning van Judea
6. rijdier van Jozef en Maria





Doolhoven

Welke uitspraak staat in het doolhof hiernaast?

.....

.....

.....

.....

.....



kerstrebus



.....

.....

.....

.....



**Ieder jaar wordt het
moeilijker om kerst door de
verpakking heen te ervaren.**

E.B. White

www.spirituelekerst.nl



**Ik zou willen dat we iets van
Kerst in potten konden
doen en elke maand
zo'n pot konden openen.**

Harlan Miller

www.spirituelekerst.nl



**Kerst zwaait een toverstok
over deze wereld:
alles is zachter
en mooier.**

Norman Vincent Peale

www.spirituelekerst.nl



**Beleef de kerstperiode in
beziinning en bezieling.
Laat je inspireren door het
boek 'Spirituele Kerst'.**

Team Spirituele Kerst

www.spirituelekerst.nl

Kerst tangram

Een **tangram** is een chinese puzzel die uit zeven stukjes bestaat, de *tans*, die tezamen een vierkant vormen volgens de afbeelding hiernaast. Deze stukken zijn (tussen haakjes het deel dat elk stuk vormt van het totale oppervlak):

- 5 rechthoekige, gelijkbenige driehoeken van drie verschillende grootten: 1 grote driehoeken ($1/4$), 1 middelgrote driehoek ($1/8$), 2 kleine driehoeken ($1/16$)
- 1 vierkant ($1/8$)
- 1 parallellogram ($1/8$)

Met deze stukken kan een groot aantal figuren gevormd worden. Volgens de regels van het spel moeten alle stukjes worden gebruikt.

Tangram vind zijn oorsprong in China. De puzzel bereikte de westerse wereld voor het eerst in februari 1816, toen de Amerikaanse kapitein M. Donnaldson het spel meenam naar de Verenigde Staten aan boord van zijn schip *Trader*. Donnaldson had zelf in 1815 kennisgemaakt met het spel toen hij in Kanton een set van Sang-Hsia-koi's Tangram boeken kreeg.

De puzzel won al snel populariteit door het boek *The Eighth Book Of Tan*, waarin een fictieve geschiedenis van de puzzel werd uitgediept. Volgens *The Eighth Book Of Tan* zou Tangram 4000 jaar geleden uitgevonden zijn door de god Tan. Het boek bevatte tevens 700 figuren die met Tangram te maken zouden moeten zijn. Vanuit Amerika bereikte Tangram Engeland, en van daaruit het Europese vasteland. In Europa werd de puzzel populair door een tweetal Britse boeken.



















Kerstdiorama 'In de stal'
 Alle onderdelen netjes met kleurpotlood of viltstift inkleuren. Daarna alles langs de dikke lijnen uitknippen. De slippelglijden ritjes met de punt van de schaar en omvouwen. Het stalsetje in elkaar plakken en alle figuren op z'n plaats lijnen.
 Veel plezier en heel fijne kerstdagen toegewenst.



Invuloefening kerstverhaal uit Lucas 2

In d_e tijd k_ndigde k_izer Augustus e_n decreet af d_t al_e in_oners v_n h_t ri_k zi_h moes_en lat_n ins_hrijven. D_ze e_rste vo_kstelling von_pl_ats tijde_s h_t b_wind v_n Quirinius ov_r Syrië. Ied_reen g_ng op w_g om z_ch te l_ten inschrij_en, ied_r n_ar de p_aats w_ar h_j vand_an kw_m. Jozef gi_g v_n de st_d Nazaret in Galilea naa_Judea, na_r de s_ad v_n David d_e Betlehem h_et, aa_gezien h_j v_n David afst_mde, om zic_te la_en i_schrijven s_men m_t Maria, zi_n a_nstaande v_ouw, die zwa_ger w_s.

T_rwijl ze d_ar war_n, br_k de d_g v_n h_ar beva_ling a_n, en ze br_cht een zo_n t_r we_eld, h_ar e_rstgeborene. Ze wi_kelde h_m in e_n d_ek en l_gde h_m in e_n vo_derbak, omd_t er vo_r h_n g_en pl_ats w_s in h_t na_htverblijf v_n de st_d.

Ni_t v_r da_rvandaan bra_hten h_rders de n_cht d_or in h_t ve_d, ze h_elden de w_cht b_j h_n ku_de. Op_ens st_nd er e_n engel van de Heer bij h_n en werd_n ze omg_ven d_or h_t str_lende lic_t v_n de H_er, z_dat ze h_vig schr_kken.

De en_el z_i teg_n h_n: 'W_es n_et ba_g, w_nt ik k_m ju_lie go_d nie_ws b_engen, d_t h_t h_le vo_k m_t gr_te vr_ugde z_l vervu_len: v_ndaag is in de s_ad v_n

David jul_ie re_der g_boren. H_j is de m_ssias, de Heer. D_t z_l vo_r j_llie h_t tek_n zi_n: jull_e zull_n e_n pasgeb_ren k_nd v_nden d_t in e_n do_k gewik_eld in e_n voed_rbak l_gt.' En plots_ling voe_de zi_h b_j de eng_l e_n gr_ot hem_ls l_ger d_t God pr_es m_t de woo_den:

'E_r a_n G_d in de h_ogste he_el en v_ede op aa_de vo_r alle me_sen d_e h_j lie_heeft.'

T_en de e_gelen wa_en ter_ggeg_an n_ar de h_mel, ze_den de he_ders teg_n el_aar: 'L_ten we n_ar Betlehem gaa_om m_t e_gen og_n te z_en w_t er gebeur_is en w_t de H_er o_s bek_nd hee_t gem_akt.' Ze gi_gen met_en op w_g, en trof_en Maria a_n en Jozef en h_t k_nd d_t in de vo_derbak l_g.

To_n ze h_t ki_d za_en, verte_den ze w_t h_n ov_r d_t k_nd w_s geze_d. A_len d_e h_t h_orderen st_nden verb_asd o_er w_t de he_ders t_gen h_n z_iden, m_ar Maria bewa_rde al d_ze w_orderen in h_ar h_rt en bl_ef er_ver n_denken. De h_rders g_ngen t_rug, t_rwijl ze G_d lo_fden en p_ezen om a_les w_t ze g_hoord en g_zien h_dden, p_ecies z_als h_t h_n w_s gezeg_.

[KLIK VOOR HET KERSTVERHAAL VAN LUCAS](#)

[KLIK VOOR HET KERSTVERHAAL VAN MATTEUS](#)



Spelregels Kerstspel

- Er mag steeds maar één dier tegelijk op een vakje staan. Kom je op een veld waar al een ander staat, dan duw je die één vakje vooruit
- Zodra én dier in Jeruzalem is geweest, wordt Bethlehem het reisdoel van alle dieren (zij hoeven niet meer naar Jeruzalem te gaan)
- De stal hoeft niet met een exacte worp breikt te worden.

Avontuurlijke vakjes

1. Ga door naar 7
2. De put, ga terug naar af, naar de boerderij
3. Als de haan op 3 komt, mag hij door naar 8
4. Als het schaap op 5 komt, mag ze door naar 8
5. Als de ezel op 5 komt, mag hij door naar 8
6. Als de duif op 6 komt, mag zij door naar 8
11. Herberg: hier mogen meer dieren tegelijk staan
- 12-13 In het donkere bos moet je niet te lang blijven staan. Ga naar de herberg op 11 of op 14, kies zelf.
14. Herberg: hier moet je één beurt overslaan om te overnachten, hier mogen meer dieren tegelijk staan
16. Ga terug om het laatste dier één plaats vooruit te duwen en blijf daar staan
18. Pootje bezeerd, bij de volgende stap mag je maximaal drie vooruit
20. Herberg: hier mogen meer dieren tegelijk staan
23. Ga terug om het laatste dier één plaats vooruit te schuiven en blijf daar staan
- 24-29 Jeruzalem: je krijgt de lampo mee, alle dieren mogen nu naar Bethlehem gaan, jij mag alvast terug naar de stadspoort op 24



Kerstlied over de wijzen

De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een
Koningsster
Zij wisten niet hoe ver

Zij volgden het teken
De dagen werden weken
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan

O koning, wil ons horen
Er is een prins geboren
In 't Oosten is zijn ster gezien
Staat hier zijn wieg misschien

Herodes hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden
Een koningskind bij mij in huis
U bent beslist abuis

De wijzen, de wijzen
Die moesten verder reizen
De ster ging als een lichtend spoor
Naar Bethlehem hen voor

Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Midden in de winternacht

Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Christus is geboren!

[KLIK VOOR VIDEO](#)

Kerstlied: Eer zij God in deze dagen

Eer zij God in deze dagen
Eer zij God in deze tijd
Mensen van het welbehagen
Roept de aarde vrede uit
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Eer zij God die onze vader
En die onze koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toegekomen is
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Lam van God Gij hebt gedragen
Alle schuld tot elke prijs
Geef in onze levensdagen
Peis en vree kyrieleeis

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefd' in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jezus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelenschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Hoor d' engelen zingen d'eer

Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
mensentong en eng'lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Christus d'eeuw'ge Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Vleesgeworden woord van God,
mens geworden om ons lot.
U, der mensen een, o Heer,
U Immanuel, zij eer!
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van zijn vleug'len dalen neer,
licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed,
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Ere zij God

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen

Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

[KLIK VOOR VIDEO](#)



Kerstlied: Komt verwonder u hier mensen

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door uw kindsheid raad.
Sterk mij door uw tere handen,

maak mij door uw kleinheid groot,
maak mij vrij door uwe banden,
maak mij rijk door uwe nood,
maak mij blijde door uw lijden,
maak mij levend door uw dood!

[KLIK VOOR VIDEO](#)

Kerstlied: Nu zijt wellevende

Nu zijt wellevende, Jesu lieve Heer
Gij komt van altoos hoge, van al zo veer
Nu zijt wellevende uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
Gaaf aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar
Kyrie eleis

Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk myrrh' wierook ende goud
't Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt
Kyrie eleis

[KLIK VOOR VIDEO](#)



De geboorte van Jezus, Lucas 2

[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.

Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.

De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'





Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'

Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: 'Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.' Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen



Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

'Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.'

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder:

'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

De geboorte van Jezus, Matteüs 2

[KLIK VOOR VIDEO MET GESPROKEN TEKST](#)

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.

Toen hij dit overwoog, verscheen in hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.'

Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'.

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn



Kerst werkboek voor kinderen en informatie over het [gratis online-programma Spirituele Kerst](#) gekomen om hem eer te bewijzen.'

Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. 'In Betlehem in Judea,' zeiden ze tegen hem, 'want zo staat het geschreven bij de profeet:

"En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden."

Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.'

Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta



Kerst werkboek voor kinderen en informatie over het [gratis online-programma Spirituele Kerst](#) op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar

tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.'

Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 'Hij zal Nazoreeër genoemd worden.'



Jeugdshows van Aarnoud Agricola
(klik op de links voor informatie)

- [Goochelshow de Goochelacademie](#)
- [Uitvindingen en ontdekkingen goochelshow](#)
- [Sprookjesfeest goochelshow](#)
- [Hallo wereld goochelshow](#)
- [Hallo Holland goochelshow](#)
- [Hallo Utrecht goochelshow](#)
- [Buikspreekshow rijmende dieren](#)
- [Sinterklaasfeest goochelshow](#)

www.jeugdshow.com



BASISSCHOLEN BOEKEN MEESTAL JEUGDSHOWS
VAN AARNOUD AGRICOLA VOOR DE VIERING VAN:

1. juffen- en meestersdag (algemene verjaardag van leerkrachten)
2. carnaval
3. lentefeest
4. (her)opening van nieuw schoolgebouw
5. schooljubileum
6. ambtsjubileum van directeur of leerkrachten
7. afscheidsfeest van directeur of leerkracht(en) van de basisschool
8. feestweek
9. zomerfeest
10. suikerfeest
11. offerfeest
12. kinderboekenweek
13. sinterklaasfeest
14. kerst

www.jeugdshow.com



“Voor het tweede jaar op rij hebben onze leerlingen van zowel de onder- als de bovenbouw weer genoten van deze goochelshow van Arnoud Agricola. Hij is op meesterlijke wijze in staat met de Goochelshow Hallo wereld leerlingen in alle leeftijdscategorieën een uur lang op een reis door de wereld ademloos te boeien. Wij kijken reikhalzend uit naar de voorstelling van volgend jaar!”

Tony Bouwsma, directeur basisschool de Akker, Boskoop

Aarnoud Agricola (1963) goochelt al vanaf zijn zevende jaar en verzorgt sinds 2004 beroepsmatig verbluffende, amusante en komische schoolvoorstellingen met goochelen en buikspreken in Nederland en Vlaanderen voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Elk jaar ontwikkelt hij een nieuwe jeugdshow die aansluit op het thema van de kinderboekenweek. Mede daardoor heeft hij een uitgebreid repertoire, veel vaste klanten en een volle agenda.

- ★ geschikt voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
- ★ gebaseerd op goochelen en buikspreken
- ★ tijdsduur per voorstelling maximaal 90 minuten (standaard 45 min.)
- ★ aparte voorstellingen voor onderbouw en bovenbouw wordt aanbevolen
- ★ Aarnoud Agricola neemt een geluidsinstallatie mee
- ★ de aanwezige volwassenen genieten ook van de voorstelling
- ★ in alle opzichten volkomen verantwoord
- ★ succes gegarandeerd

www.jeugdshow.com



★ verrassend ★ amusant ★ leerzaam ★

